

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ανταπόκριση, Βερολίνο

Ψυχραιμία, αναμονή και επιδειξη πνεύματος συνεργασίας συνιστούν τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το Βερολίνο απέναντι στη νέα ιταλική κυβέρνηση των λαϊκιστών. Οι φόβοι είναι μεγάλοι στη γερμανική πρωτεύουσα μπροστά στον κίνδυνο παρεκτροπής της Ιταλίας, την ίδια ώρα μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται προ των πυλών εξόδου από τα μνημόνια.

Η κατάσταση καθίσταται περίπλοκη και στην Καγκελαρία, όπως και στο υπουργείο Οικονομικών, όπου καταστρώνουν τα σενάρια τους σε περίπτωση νέας κρίσης στην ευρωζώνη. Στο Βερολίνο γνωρίζουν πως μια οποιαδήποτε κριτική εναντίον της Ιταλίας τη στιγμή αυτή θα φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, μόνο και μόνο γιατί θα προέρχεται από τη Γερμανία.

Συνεπώς, επίσημα το Βερολίνο κρατά χαμηλούς τόνους. Η καγκελάρια Μέρκελ δήλωσε πως είναι ανοιχτή σε μια επαφή με τη νέα ιταλική κυβέρνηση με «ανοιχτόμυαλο πνεύμα». Ελπίζουν ότι όπως έγινε και στην περίπτωση της Ελλάδας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έτσι και στην περίπτωση της Ιταλίας οι λαϊκιστές κάποια στιγμή (λόγω των συνθηκών) θα πειστούν αναγκαστικά και δεν θα εφαρμόσουν όσα απειλητικά για την ευρωζώνη διακήρυτταν προεκλογικά.

Η ευρωζώνη, η Ε.Ε., η Γερμανία χρειάζονται μια ισχυρή Ιταλία. Όμως, θα μπουκώσουν κόκκινες γραμμές οι οποίες θα είναι οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, οι ευρωπαϊκές συνθήκες που θα πρέπει και να τηρηθούν. Η πιστή εφαρμογή των συνθηκών από όλους είναι βασική ευρωπαϊκή αρχή και πρέπει να τηρηθεί, λένε στο Βερολίνο. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένας παράγοντας που προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα στην κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία. Πρόκειται για έναν παράγοντα που επηρεάζει τη στάση που θα τηρηθεί τόσο απέναντι στην Ιταλία όσο και απέναντι στην Ελλάδα. Βέβαια, η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα και οποιαδήποτε κλιμάκωση της κρίσης εκεί θα έχει μοιραία αποτελέσματα για τη ζώνη του ευρώ. Η είσοδος, όμως, του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στο Κοινοβούλιο δεν επιτρέπει ούτε στην Καγκελαρία ούτε στο υπουργείο Οικονομικών πολλά περι-



Ασκήσεις... ψυχραιμίας από το Βερολίνο!

Η στρατηγική της γερμανικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό Νότο και τα σενάρια που καταστρώνουν Μέρκελ και Σολτς σε περίπτωση νέας κρίσης στην ευρωζώνη

θώρα ευελιξίας. Οποιοσδήποτε παραχωρήσεις, οποιαδήποτε πιασμάτα θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σκληρή κριτική από την ακροδεξιά, που τώρα είναι και η κυρία αντιπολίτευση, αλλά και την εκτόξευση των ποσοστών της, μιας και το κόμμα αυτό, εκτός από αυστηρά ευρωσκεπτικιστικό, ιδρύθηκε με σκοπό την έξοδο της Γερμανίας από την ευρωζώνη. Μπορεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία να

βρίσκεται στην αντιπολίτευση, όμως με τον τρόπο της επηρεάζει τις κινήσεις της κυβέρνησης, τόσο σε θέματα ευρωζώνης όσο και στο μεταναστευτικό. Δύο θέματα δηλαδή που αφορούν και την Ιταλία και την Ελλάδα. Και ενώ στο Βερολίνο αναμένουν τις πρώτες κινήσεις των Ιταλών λαϊκιστών, αυξάνεται ο σκεπτικισμός για το τι θα γίνει με την Ελλάδα, καθώς οι ιταλικές εξελίξεις επιβαρύνουν το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς, προχθές, αφού έπλεξε το εγκώμιο της ελληνικής κυβέρνησης και των Ελλήνων, τόνισε πως οι αποφάσεις για το χρέος θα παρθούν στο τέλος του μήνα, δηλαδή στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Τις ημέρες αυτές στον Καναδά, στο πλαίσιο του G-7, θα γίνει η τελευταία προσπάθεια ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Η γερμανική κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να μη δεχθεί τους όρους του ΔΝΤ για ευρύτερη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Το Βερολίνο εγκαταλείπει το δόγμα Σόιμπλε σε ό,τι αφορά «την απαραίτητη συμμετοχή του ΔΝΤ» και κάνει στροφή 180 μοιρών. Το δήλωσαν, άλλωστε, και υψηλόβαθμα στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών στην εφημερίδα «Ζιντσίτσε Τσάιπουνγκ», όπου ανοιχτά είπαν πως δεν θεωρούν τόσο απαραίτητη τη συμμετοχή του Ταμείου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών περιμένουν κάτι πολύ βασικό: την έκθεση των θεσμών για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ώστε να παρθούν και οι τελικές αποφάσεις για το ζήτημα αυτό. Στο επιτελείο του Ολ. Σολτς κρίνουν ότι εάν υπάρξει κλιμάκωση της κρίσης στην Ιταλία, η Ελλάδα είναι η πιο ευάλωτη χώρα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει βέβαια εξασφαλίσει το «μαζιλάρι» ύψους 20 δισ. ευρώ, που της δίνει έναν αέρα για τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες, όμως στη Γερμανία υποστηρίζουν πως αυτό σε περίπτωση νέας κρίσης δεν θα είναι αρκετό για να πείσει τις αγορές. Η προληπτική πιστωτική γραμμή και στο Βερολίνο, αλλά και στις Βρυξέλλες, εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει στο τραπέζι, ακόμη και εάν το αρνείται η ελληνική πλευρά. Εκτιμούν ότι μια τέτοια γραμμή θα έδινε μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης στις αγορές έναντι της χώρας μας. Όμως, γνωρίζουν πως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το ζητήσει η Αθήνα. Όπως έλεγε αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, «η πιστοληπτική γραμμή είναι σαν ένα γλυκό πάνω στο τραπέζι. Εάν θέλεις μπορείς να το φας. Εάν θέλεις, μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο ή να το πετάξεις». Οι εξελίξεις στην Ιταλία φέρνουν νέα δεδομένα και στο ελληνικό ζήτημα, καθώς πλησιάζουμε πλέον στις κρίσιμες τελευταίες εβδομάδες του ελληνικού προγράμματος.



η άποψη
του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

*Νομικού

Ιταλική ανυπακοή

Η ΙΤΑΛΙΑ είναι έτοιμη να ακυρώσει στην πράξη τη λογική λιτότητας που οι Βρυξέλλες επέβαλαν σ' όλες τις χώρες μέσω μνημονίων. «Μεταρρυθμίσεις», όπως μείωση δαπανών και συντάξεων και αυξημένοι φόροι, θ' αποτελέσουν στη γειτονική χώρα παρελθόν. Έτσι δεσμεύτηκαν προς τους ψηφοφόρους των τα δύο μεγάλα κόμματα της Ιταλίας, που κατάφεραν να συνεννοηθούν και αντιπροσωπεύουν σήμερα το 57% του εκλογικού σώματος. Θυροβήθηκε, λοιπόν, το «ευρωιερατείο», που θεωρεί τα «ελλείμματα» των κρατών κύριο εχθρό της οικονομικής ανάκαμψης. Γιατί οι Ιταλοί ψήφισαν κόμματα που το πρόγραμμά των περιλαμβάνει μεγάλες δαπάνες. Τρέμουν την «ιταλική ανυπακοή». Αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, το παράδειγμα των Ιταλών ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλοι λαοί. Γι' αυτό και ήδη εκστομίζονται απειλές ότι θα βγάλουν την Ιταλία από την ευρωζώνη. Γι' αυτό και κατασκευαστικά το εκλογικό σώμα της γείτονος ως πλειοψηφικό αποτελούμενο από «εθνολαϊκιστές - ευρωσκεπτικιστές»! Κουραφέξαλα! Οι Ιταλοί είναι από τους πιο καλλιεργημένους Ευρωπαίους και ως τρίτη πιο ισχυρή οικονομία εντός Ε.Ε. ήταν αρχικά λογικά ανεξήγητο «πώς» βρέθηκε σε μνημόνιο. Αλλά οι Ιταλοί χάρις στον Μπερλουσκόνι, που αρνήθηκε σθεναρά την υπογραφή μνημονίου πριν φυσικά τον αποδομήσουν και χάρις στον τότε υπ. Οικονομικών τους, τον μόνο που

βρήκε το θάρρος να καταγγείλει το «ευρωιερατείο», τον Οκτώβριο του 2011, ότι «διέλυσε την αγορά ομολόγων» - «κανείς πια δεν θέλει τα ομόλογά μας» είχε δηλώσει- έχουν κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο βρέθηκαν σε μνημόνιο. Επειδή πραξικοπηματικά το «ευρωιερατείο», χωρίς να το αντιληφθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί, διέλυσε τη χρηματοδοτική πηγή ανάπτυξης και ευημερίας των, ήτοι την ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων. Υπαίτιοι αυτής της διάλυσης οι ίδιοι ακριβώς που στη συνέχεια επέβαλαν λιτότητα πανευρωπαϊκά. Οι Ιταλοί δείχνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στους «φταίχτες», που προκάλεσαν σκόπιμα αυτή τη διάλυση της συγκεκριμένης «αγοράς» τον Μάιο του 2010, καταλύοντας κάθε «νομιμότητα» σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της, αφού «καταδολίευσαν» όλους τους επενδυτές της, να διαωνίσουν τη λιτότητα στη χώρα τους τουλάχιστον. Έχουν πλήρη συνείδηση του τι έγινε τότε και γιατί κι από ποιους, δηλαδή από τους «ισχυρούς» της Ε.Ε., Γερμανούς και Γάλλους, προς διάσωση κι ωφέλεια των μεγάλων εντός Ε.Ε. θεσμικών τραπεζών τους. Αποδεχθέντες αντί αυτών να βυθιστούν κράτη λόγω χρέους, όπως και λόγω ελλειμμάτων να βρεθούν υπό εποπτεία. Οι Ιταλοί μπορεί αρχικά να θυματοποιήθηκαν, αλλά πλέον είναι πανέτοιμοι να τα βάλουν με τους θύτες. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Γι' αυτό και «Φόρτσα Ιταλία»!