



« συνέχεια από τη σελ. 9

«Η κυβέρνησή μου θα απαρτίζεται από τους πλέον άξιους και κατάλληλους»

■ **Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας βγάλει τη χώρα στις αγορές, το πολιτικό κλίμα μπορεί να αλλάξει. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να βγάλει τη χώρα στις αγορές και να τη βγάλει και από το μνημόνιο;**

Αυτό είχε υποσχεθεί πριν από τρία χρόνια και έφερε στην Ελλάδα άλλα δύο μνημόνια. Ποιος μπορεί να τον πιστεύει πλέον; Το μόνο που μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας είναι να μας βυθίσει πιο βαθιά στο σκοτάδι.

■ **Βλέπετε ρύθμιση του χρέους εντός του 2017; Και μήπως, έστω πάνω σε αυτό το θέμα, πρέπει να υπάρξει εθνική συνεννόηση, κ. πρόεδρε; Να εμφανιστεί η χώρα με μια ενιαία φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων;**

Η χώρα πρέπει να εμφανιστεί με αξιόπιστη φωνή. Σίγουρα αυτή δεν είναι του κ. Τσίπρα. Ο σημερινός πρωθυπουργός έδωσε χειροπόδαρη τη χώρα με τις θεατρικού τύπου σκληρές διαπραγματεύσεις. Οδήγησε στην απόγνωση, στην απογοήτευση, στον φόβο την πλειονότητα των Ελλήνων. Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική, που να είναι δική μας επιλογή. Των Ελλήνων. Να πάρει μπροστά η οικονομία με επενδύσεις, με δουλειές. Αυτό θα αλλάξει την πορεία και όχι οι απατηλές ψευδοδικαιολογήσεις για τα μάτια του κόσμου. Αν οι ξένοι δουν μια σοβαρή, αξιόπιστη προσπάθεια, θα μας αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα.

■ **Το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα; Ή είναι προτιμότερο -αν και δεν εξαρτάται από εμάς- να μείνει εκτός;**

Το θέμα δεν είναι το ΔΝΤ, αλλά τι κάνουμε εμείς. Ο κ. Τσίπρας τη μία έλεγε ότι συμφωνεί με το ΔΝΤ, την άλλη το δαιμονοποιούσε. Ας σταματήσει πλέον αυτούς τους τυχοδιωκτισμούς. Εθνικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση, στηριγμένο στη συμφωνία αλήθειας, για να έχουν προοπτική όλοι οι Έλληνες. Αυτό προτείνουμε και παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό.

■ **Ηθέλα να σας ρωτήσω εάν στην ανηπαράθεση μελών της κυβέρνησης με τον επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ στηρίζετε τον κ. Πισιόρα...**

Ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ δείχνει να κινεί-

«Δεν θα επιλέγω με βάση υπουργικές επετηρίδες του χθες, αλλά με βάση την αξιοσύνη που ζητούν εδώ και χρόνια οι Έλληνες και δεν τη βλέπουν»

ται με μεγαλύτερη σοβαρότητα από αυτήν που μας έχουν συνηθίσει οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη... Ειδικά όταν στο κυβερνητικό περιβάλλον δεν πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις και στην πράξη κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτύχουν.

■ **Στις εκλογές διεκδικείτε την αυτοδυναμία, κ. πρόεδρε; Και όντως εκτιμάτε ότι είναι ρεαλιστικός στόχος;**

Διεκδικώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είμαι αφοσιωμένος στον αγώνα να βγάλουμε τους Έλληνες από αυτή την περιπέτεια. Να κερδίσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Να βγούμε ξανά στο φως. Να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου. Να σηκώσουμε από τον καναπέ τους εκείνους τους απογοητευμένους πολίτες που απέχουν συστηματικά από τις εκλογές. Να δώσουμε φωνή στη σιωπηλή πλειοψηφία που δεν αντέχει άλλο η χώρα να βουλιάζει στην ανυποληψία. Που ξέρει ότι αξίζουμε μία καλύτερη κυβέρνηση από αυτήν που έχουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διευρύνει την απήχυσή της πολύ πέρα από το παραδοσιακό της ακροατήριο. Δεν θέλουμε απλά να κερδίσουμε τις εκλογές. Θέλουμε να κερδίσουμε και τη μάχη των ιδεών και των αξιών που πρεσβεύει η μεγάλη μας παράταξη.

■ **Η Φώφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης εκτιμάτε ότι αποτελούν εν δυνάμει συμμάχους σας;**

Σύμμαχοί μας είναι όσοι θέλουν να απαλλάξουμε τη χώρα από την γκριζα καθεστωτική πρακτική της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, των Τσίπρα-Παππά. Δηλαδή, όσοι θέλουν να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή, με σχέδιο, με μεταρρυθμίσεις, με ενότητα, με δυναμισμό. Με αλήθεια. Υπάρχουν κοινά σημεία και με την κ. Γεννηματά και με τον κ. Θεοδωράκη. Ακόμη πιο πολλά κοινά σημεία έχουμε με τους απλούς πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της προοδευτικής Κεντροαριστεράς και του Κέντρου.

■ **Ο Βασίλης Λεβέντης μπορεί να αποτελέσει εφεδρεία του**

« Δεν έχω πρόθεση να είμαι ένας διαιτητής ανάμεσα σε αντιμαχόμενες κυβερνητικές φράξιες. Αυτά έχουν τελειώσει. Η κυβέρνησή μου θα έχει ομοιομορφία και αδιαπραγμάτευτο μεταρρυθμιστικό στίγμα »

Αλέξη Τσίπρα; Και το λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων δηλώνει πως εάν βγείτε πρώτος στις εκλογές και ικανοποιήσετε τα εννιά σημεία που προτείνει, θα σας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εσείς, αλήθεια, τον θεωρείτε εν δυνάμει σύμμαχό σας;

Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τις στροφές του κ. Λεβέντη. Βάζει πλάτη στον κ. Τσίπρα, τον οποίο παρακολουθεί στην επικίνδυνη πορεία του. Κάποια λογικά πράγματα που έχει πει χάνονται πλέον μέσα στη θολούρα και στη σύγχυση που εκπέμπει.

■ **Προεκλογική συνεργασία με το Ποτάμι -εάν δεν προχωρήσει το νέο σχήμα στην Κεντροαριστερά- θα επιδιώξετε;**

Απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα πρόσωπα για συμμετοχή στη μεγάλη, ενωτική, νικηφόρα πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργούμε και στηρίζουμε όλοι μαζί την πρόταση πνοής που έχουν ανάγκη οι Έλληνες και αξίζει η πατρίδα μας.

■ **Εξετάζετε διεύρυνση της Ν.Δ. με στελέχη που προέρχονται από τον εκσυγχρονιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ; Ή συμμετοχή τους σε τυχόν κυβέρνησή σας;**

Εφόσον κερδίσω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, η κυβέρνησή μου θα απαρτίζεται από τους πλέον άξιους και κατάλληλους. Δεν θα επιλέγω με βάση υπουργικές επετηρίδες του χθες, αλλά με βάση την αξιοσύνη που ζητούν εδώ και χρόνια οι Έλληνες και δεν τη βλέπουν. Και φυσικά θα συμμετέχουν και αρκετά εξωκοινοβουλευτικά στελέχη, που θα κριθούν με μοναδικά κριτήρια το ήθος και την αποτελεσματικότητά τους. Δεν έχω πρόθεση να είμαι ένας διαιτητής ανάμεσα σε αντιμαχόμενες κυβερνητικές φράξιες. Αυτά έχουν τελειώσει. Η κυβέρνησή μου θα έχει ομοιομορφία και αδιαπραγμάτευτο μεταρρυθμιστικό στίγμα.

■ **Την παρέμβαση της Ε.Ε. στη νέα δίωξη κατά του Ανδρέα Γεωργίου γιατί δεν τη σχολιάσατε; Πολλοί είπαν ότι η θέση σας αυτή είναι ένδειξη ότι παραδέχεστε ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για την κρίση και την ένταξη της χώρας στο μνημόνιο...**

Ευθύνες για την πορεία προς την κρίση έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά οι ευθύνες δεν επιμερίζονται ισομερώς. Άλλες οι ευθύνες του Κώστα Καραμανλή που αναγνώρισε -με καθυστέρηση ίσως- το πρόβλημα και ζήτησε εθνική συνεννόηση σε μια περιοριστική πολιτική. Και άλλες οι ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου που εκλέχθηκε υποσχόμενος ότι «λεφτά υπάρχουν» και μας έβαλε στο μνημόνιο έπειτα από μια σειρά καταστροφικών χειρισμών. Τώρα, αν ήταν 13%, 15% ή 10% το έλλειμμα το 2009, έχει τη σημασία του, αλλά δεν είναι το κύριο. Αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες είναι να κοιτάξουμε μπροστά και να βγάλουμε τη χώρα από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής εξάρτησης. Να αισθανθούμε και πάλι περήφανοι για την πατρίδα μας και τις δυνατότητές της.