

Ομερτά για τον Σημίτη!

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι στοιχεία που είναι σε γνώση των ελληνικών δικαστικών Αρχών εδώ και χρόνια, σχετικά με την εμπλοκή του πρώην πρωθυπουργού σε ύποπτες πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα, παρέμεναν... επιμελώς ξεχασμένα

Της **ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ**
a.kandili@realnews.gr

Μια «ξεχασμένη» κατάθεση και ένα έμβασμα που ξεκινά από τις Μπαχάμες και καταλήγει μέσω Ελλάδας στη Γερμανία βάζουν τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη στο «κάδρο» των ύποπτων πληρωμών για τα εξοπλιστικά που προμηθεύτηκε η χώρα μας επί κυβερνήσεών του.

Παράλληλα, γεννιούνται πολλά ερωτήματα όσον αφορά το γιατί δεν αξιολογήθηκαν νωρίτερα κάποια στοιχεία που είναι σε γνώση των ελληνικών δικαστικών Αρχών εδώ και χρόνια, αλλά έμειναν επί μακρόν κατακωγιασμένα σε κάποια συρτάρια.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από το 2005 ο Μισέλ Ζοσεράν, πρώην πρόεδρος της Thales, της εταιρείας που ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, είχε «δείξει» με κατάθεσή του ενώπιον των γαλλικών δικαστικών Αρχών τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη ως αποδέκτη δωροδοκίας. Ο Ζοσεράν είχε κατηγορηθεί στη χώρα του για διαφθορά. Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας εκεί, συμφώνησε να συνεργαστεί, αποκαλύπτοντας παράνομες πρακτικές της εταιρείας στην οποία ήταν μέχρι τότε επικεφαλής, προκειμένου αυτή να παίρνει έργα σε διάφορες χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία, αλλά και η Ελλάδα.

Ωστόσο, έπρεπε να φτάσει το 2016 για να ζητήσει η ελληνική Δικαιοσύνη αυτή την κατάσταση, απόσπασμα της οποίας είχε λάβει 10 και πλέον χρόνια πριν. Και μάλιστα στο εν λόγω απόσπασμα γίνονταν σαφής αναφορά σε δωροδοκία του πρώην πρωθυπουργού προκειμένου η αμερικανική SAIC να πάρει το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (C4I).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς **Ηλιάνα Ζαμανίκα** και ο επίκουρός της Γεώργιος Ευαγγέλου, ζητώντας την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και δωροδοκία στην υπόθεση των φρεγατών: «Από τη μέχρι σήμερα διεξαχθείσα ανακριτική μας έρευνα, έχει προκύψει, μεταξύ άλλων, ότι στις 13-7-2006 ο Εισαγγελέας της Ελληνικής Δημοκρατίας διέταξε προκαταρκτική έρευνα βάσει δηλώσεων του Μισέλ Ζοσεράν, πρώην προέδρου της εταιρείας Thales Engineering, ο οποίος κατήγγειλε πρακτικές διαφθοράς εντός του Ομίλου Thales. Ο Μισέλ Ζοσεράν δήλωσε, μεταξύ άλλων, στις 20-5-2006 ενώπιον των γαλλικών δικαστικών Αρχών ότι "κλήθηκα να παρουσιάσω ένα σχέδιο για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2002 και στις αρχές του 2003. Από εκείνη τη στιγμή πηγαίνω συνεχώς στην Ελλάδα και είχα επαφές με τον κ. Λ.Ρ., πρόεδρο της THINT Ελλάδος (σ.σ.: ο Λ.Ρ. ήταν υπάλληλος της Thales στην Ελλάδα, ενώ αντιπρόσωπός της ήταν ο Χ.Μ., που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο). Εκείνος μου υπέδειξε ότι



d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη
του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΕΛΗ**

Τοτέμ και ταμπού

ΤΑ «TOTEM» ήταν ξυλόγλυπτες κατασκευές πρωτόγονων Ινδιάνων, με τις οποίες ξεχώριζε η μία φυλή από την άλλη και διαδραμάτιζαν ρόλο «σημείας», προστάτη ή γενάρχη της φυλής.

Το «ταμπού» είναι ένας όρος που συναντάται επίσης σε πρωτόγονους και σημαίνει κάτι το «απαγορευμένο». Τα «Τοτέμ και ταμπού» έχουμε συναντήσει μαζί σε δύο περιπτώσεις: Πρώτα, στο ομότιτλο σύγγραμμά του θεμελιωτή της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόιντ, ένα βιβλίο που ασχολείται με την αμφισβήτηση απέναντι στον απαγορευμένο πόθο.

Δεύτερη φορά τα συναντάμε στην περίπτωση του Κώστα Σημίτη! Το ιερό «τοτέμ» της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης της χώρας, που αποτελεί χρόνια τώρα «ταμπού» να τον αγγίξει κάποιος. Ας ελπίσουμε ότι και η Δικαιοσύνη, έστω κι αργά. Δεν ξέρω αν η περίπτωση Σημίτη εμπίπτει στον τομέα του Φρόιντ. Σίγουρα, όμως, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, καθώς η πολιτική συμπερι-

φορά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό υπήρξε δυσανάλογα επιεικής σε σχέση με τα ανδραγαθήματα της διακυβέρνησής του.

Ας θυμηθούμε: σκάνδαλο Χρηματιστηρίου, δομημένα ομόλογα, πάρτι εξοπλιστικών, μαύρα ταμεία Siemens, βαλίτσες με μίζες, υπερκοστολογησίες έργων, πανάκριβοι Ολυμπιακοί Αγώνες, Οτσαλάν, Ιμια, εξυπηρέτηση για βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία, swar Goldman Sachs, απροετοίμαστη είσοδος στην ONE, μη εγγραφή αμυντικών δαπανών, μετακύλιση βαρών σε επόμενες κυβερνήσεις, κομματικές προσλήψεις και ουκ έστιν τέλος...

Βεβαίως, για να πάει μπροστά ένα έθνος θα πρέπει να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν.

Υπό αυτήν την έννοια δεν θα είναι κακό, για μια και μόνη φορά, η ζωή να συμπεριφερθεί όπως και στα «τοτέμ» και να επιφυλάξει την τύχη που είχαν. Να κρεμιστούν. Ή να αποτελέσουν μουσειακό είδος.