

«Πού το πάει ο Ευκλείδης;»

Του **ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ**
v.skouris@realnews.gr

Ανω-κάτω έχει γίνει η κυβέρνηση μετά τη διαφοροποίηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου από το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ για καθαρή έξοδο από το μνημόνιο και την παραδοχή του υπουργού Οικονομικών ότι ενδέχεται να χρειαστούν νέα δημοσιονομικά μέτρα εντός του 2018.

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένο από την τοποθέτηση του Ευκλ. Τσακαλώτου. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, ο ίδιος ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον υπουργό Οικονομικών, του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαφοροποίησή του αυτή και για το θέμα που άνοιξε, το οποίο μαζί με τις απειλές της Eldorado και την οικολογική καταστροφή του Σαρωνικού εξανέμιση τα οφέλη που υπήρξαν από την παρουσία του Αλ. Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Το ερώτημα γιατί ο Ευκλ. Τσακαλώτος έθεσε θέμα υστέρησης των εσόδων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων το 2018 και παραδέχθηκε ότι η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια είναι αβέβαιη κυριαρχεί πλέον μεταξύ των υπουργών και των κορυφαίων κομματικών στελεχών της Κουμουνδούρου.

Οι ανησυχίες για το πρόγραμμα

Οι απαντήσεις που δίνονται είναι πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους.

Πρώτον, ο υπουργός Οικονομικών «λέει τα αυτονόητα», καθώς οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ είναι δεσμευτικοί, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα το 2018 εφόσον υπάρξει υστέρηση στους δημοσιονομικούς στόχους. Πολύ περισσότερο όταν η πορεία των εσόδων προιδοιάζει ότι η επίτευξη των στόχων δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το οικονομικό επιτελείο.

Δεύτερον, ο Ευκλ. Τσακαλώτος πιέζει κατ' αυτόν τον τρόπο εκείνους που κατά τα λεγόμενά του «παίζουν κατενάτσιο», ώστε όχι απλώς να μη φέρνουν νομοσχέδια με δημοσιονομικό κόστος που προκαλούν την οργή των δανειστών και τους δίνουν την ευκαιρία να θέσουν και άλλα θέματα στο τραπέζι, αλλά και να δεχθούν και να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών.

Τρίτον, ο υπουργός Οικονομικών αρχίζει να εκτιμά πως είναι πολύ πιθανόν το πρόγραμμα «να μη βγαίνει» και να επιχειρεί μετάθεση ευθυνών σε άλλους υπουργούς, προετοιμάζοντας

«Πονοκέφαλος» στο Μέγαρο Μαξίμου και αντιδράσεις στην κυβέρνηση από τις τελευταίες παρεμβάσεις του υπουργού Οικονομικών



ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι αποστάσεις που έλαβε με το... καλημέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από το αφήγημα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επαναφέρει το θέμα των σχέσεων μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και πλατείας Συντάγματος

παράλληλα την κοινή γνώμη για τις αρνητικές εξελίξεις.

Τέταρτον, επιθυμεί να είναι υποψήφιος «δεξιόστροφος», ως ηγέτης και της «Κίνησης των 53», διαμορφώνοντας από τώρα ένα «υπεύθυνο αριστερό προφίλ».

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Realnews, σε στελέχη του κυβερνητικού κόμματος -ακόμα και σε κάποιους εκ των κορυφαίων υπουργών- η άποψη ότι «το πρόγραμμα δεν βγαίνει» κερδίζει συνεχώς έδαφος. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δανειστές, με αιχμή του δόρατος το ΔΝΤ, θα απαιτήσουν νέα μέτρα όχι μόνο γιατί θέλουν να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενόψει της λήξης του μνημονίου, αλλά και επειδή διαθέτοντας -όπως τονίζουν- την εναλλακτική λύση του **Κυριάκου Μητσοτάκη**, «καλοβλέπουν» να φθείρουν πολιτικά τον Αλ. Τσίπρα, που παρότι εφαρμόζει το μνημόνιο χωρίς κοινωνικές αντιδράσεις, εξακολουθεί να είναι «αριστερόστροφος».

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ορισμένοι μάλιστα εκτιμούν πως διέξοδος στην παραπάνω τάση είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτικής ατζέντας, με έμφαση στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, με ένταση του πολέμου κατά της διαπλοκής και με προσφυγή στις κάλπες το αργότερο στις αρχές του νέου χρόνου, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που

θα προκληθούν. «Με αυτή την τακτική ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ο αδιαμφισβήτητος δεύτερος πόλος», τονίζει χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός, που θέλει προς το παρόν να κρατήσει την ανωνυμία του.

Δεν συζητά τις κάλπες

Ο Αλ. Τσίπρας δεν δείχνει να συμμαχίζεται -τουλάχιστον στην παρούσα χρονική στιγμή και δημοσίως- τις παραπάνω απόψεις. Αν και στις κατ' ιδίαν συνομιλίες του εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία των εσόδων, δείχνει αποφασισμένος προκειμένου να επιτύχει η κυβέρνηση τους στόχους που έχουν τεθεί, όσο το δυνατόν δίχως νέα μέτρα.

Το ενδεχόμενο των εκλογών δεν δείχνει ούτε καν να το συζητά, όπως φάνηκε και από την απάντησή του στη ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε αν λύση είναι οι κάλπες σε περίπτωση που το ΔΝΤ ζητήσει νέα μέτρα. Χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις του η απόδραση.

Οι αποστάσεις, πάντως, που έλαβε με το... καλημέρα ο Ευκλ. Τσακαλώτος από το αφήγημα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επαναφέρει το θέμα των σχέσεων μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και πλατείας Συντάγματος, που φάνηκαν να ομαλοποιούνται στα τέλη του καλοκαιριού. Σχέσεις που μπορεί να δοκιμαστούν εκ νέου στην τρίτη αξιολόγηση, για την οποία πλέον όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν στην Αθήνα ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, που θα δοκιμάσει εκ νέου τις αντοχές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι, δε, σε θέση να γνωρίζει η «R», στη δεύτερη αξιολόγηση υπήρξαν τουλάχιστον δύο περιπτώσεις που οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομικών πέρασαν σοβαρή κρίση, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, να αφήνουν αιχμές στο παρασκήνιο κατά του Ευκλ. Τσακαλώτου, αλλά και του **Γιώργου Χουλιαράκη**, ότι αποδέχθηκαν εκβιασμούς της τριόικας που δεν έπρεπε να δεχθούν.



mprog@realnews.gr

η άποψη

του **ΝΙΚΟΥ ΜΠΟΤΙΠΟΥΛΟΥ**

Για ποιον;

«**ΣΩΤΗΡΙΑ**». «Μεταρρυθμίσεις». «Ανάπτυξη». Και εσχάτως: «Επενδύσεις». Για χρόνια οι λέξεις αυτές κλιούνται καθημερινά σε όλες τις πτώσεις από τους επαΐοντες της «σωτηρίας» μας. Μόνο που είναι προφανές ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς αποκολοκύνθωσης λέξεων και εννοιών, τα ίδια λόγια -για να παραφράσουμε τον ποιητή- δεν έχουν το ίδιο βάρος σε όλες τις καρδιές και σε όλα τα χείλη.

Προδήλωσε η ακολουθούμενη πολιτική ήταν «σωτηρία». Αλλά για ποιον; Για τις τράπεζες και όσους προκάλεσαν την κρίση σίγουρα. Για τους μισθωτούς, όμως; Οντως, αυτά τα χρόνια έγιναν «μεταρρυθμίσεις». Προς όφελος ποιου, όμως; Του εργάτη, που είδε τον βασικό του μισθό να καταρρακώνεται στα 480 ευρώ και τον ΕΝΦΙΑ να τον πνίγει; Ή προς όφελος της πο-

λυεθνικής, που απαλλάχθηκε από τα «περιπά» (για την ίδια) εργασιακά δικαιώματα, και του fund, που πλέον θα αρπάζει σπίτια και ηλεκτρονικούς από τον λεηλατημένο και τρισεκατομμύριο;

Μιλούν για «ανάπτυξη» και για «επενδύσεις». Τι ωραία! Αλλά δεν μας λένε: «Επενδύσεις» προς όφελος ποιου; Και άρα «ανάπτυξη» για ποιον; Τι ακριβώς θα «αναπτύξουν» οι 125.000 νέοι με μηνιαίο 100 ευρώ και οι άλλοι 600.000 απασχολούμενοι με τα 380 ευρώ τον μήνα; Κι από πότε, αλήθεια, η εκποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών και η άσκηση της «τέχνης του επιχειρείν» με προϋπόθεση τον εργασιακό μεσαίωνα είναι «επένδυση» και όχι ξεπούλημα και ειλωτία; «Για ποιον», λοιπόν. Αυτό είναι το ερώτημα. Και η απάντηση μαζί.