

ΤΟ ΘΕΜΑ

Εξοπλιστικά
και Αιγαίο

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η κατάσταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να βρουν ένα πιο ευήκοον ουσ στην Ουάσιγκτον για την ανισορροπία στα εξοπλιστικά και για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο



Τι θα ζητήσει ο Τσίπρας από τον Τραμπ

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
p.galiatsatos@realnews.gr

Μια δήλωση υποστήριξης για την οικονομία, αμερικανική παρέμβαση ώστε να μειωθεί η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τα ζητούμενα από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός είναι ο πόντος για την επίσκεψη και από κυβερνητικά στελέχη θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί, καθώς ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Το πρόγραμμα της επίσκεψης Τσίπρα στις ΗΠΑ είναι -με αμερικανική πρωτοβουλία- ιδιαίτερα αναβαθμισμένο και το κλίμα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις το καλύτερο εδώ και πολλές δεκαετίες, όπως διαπίστωσε -με ανάρτησή του στο Twitter- και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην Αθήνα Νίκολας Μπερνς.

Προεργασία

Για την επίσκεψη Τσίπρα έχει γίνει εντατική προεργασία και από τις δύο πλευρές, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί έως την Τρίτη, την ημέρα που ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Ντ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Είναι ενδεικτικό πως ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τις ΗΠΑ για μια εκδήλωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ουάσιγκτον και έκανε επίσκεψη, μεταξύ άλλων, και στα κεντρικά γραφεία της Lockheed Martin (της κατασκευάστριας εταιρείας των μαχητικών F-16) στο Τέξας. Η Αθήνα, όπως είναι γνωστό, θέλει να προχωρή-

Η ατζέντα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο και οι επιδιώξεις της Αθήνας

σει σε αναβάθμιση των F-16 και η αποστολή Βίτσα είχε ως στόχο να διερευνήσει τους αμερικανικούς όρους.

Η αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, αποτελεί κεντρικό θέμα της επίσκεψης και για τις δύο πλευρές. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η βάση της Σούδας και η επέκταση της εκμίσθωσης από έναν χρόνο σε πέντε. Η αμερικανική πλευρά δεν θέτει πιεστικά το ζήτημα αυτό, αν και δεν κρύβει ότι θα το καλοδεχόταν. «Αν και θα χαιρετίζαμε μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία που θα διευκόλυνε τον σχεδιασμό και επενδύσεις, για εμάς εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα της συνεργασίας που γίνεται εκεί ανάμεσα στο ελληνικό και το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό», είπε σε ομιλία του την Παρασκευή το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέφρι Πάιατ. Από την πλευρά της Αθήνας θεωρούν ότι στο ζήτημα αυτό οι Αμερικανοί θα κρατήσουν χαμηλούς τόνους και αν τεθεί στις συνομιλίες, θα το χειριστεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Επωφελής συμφωνία

Η Αθήνα επιδιώκει διαμεσολάβηση της αμερικανικής κυβέρνησης, ώστε να κλείσει μια πιο επωφελής συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση των υφισταμένων και την προμήθεια σύγχρονων εξοπλισμών απ' ό,τι θα μπορούσε να πετύχει με καθαρά εμπορικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό ο Αλ. Τσίπρας δεν θα δει μόνο τον Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς (μια πολύ σημαντική συνάντηση την επόμενη μέρα της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα καθοριστεί και το follow up όσον έχουν συμφωνηθεί), αλλά θα έχει συνάντηση και με μέλη της πανίσχυρης σε τέτοια ζητήματα Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας (και κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της υποεπιτροπής για την Ευρώπη και την περιφερειακή ασφάλεια Ρον Τζόνσον).

Αν και η ατζέντα που έχει προετοιμαστεί και από τις δύο πλευρές έχει τις διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο, θεωρείται δεδομένο ότι ο Αλ. Τσίπρας και ο Ντ. Τραμπ θα συζητήσουν και για περιφερειακά ζητήματα και ιδιαίτερα για τη στάση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η τωρι-

νή κατάσταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να βρουν ένα πιο ευήκοον ουσ στην Ουάσιγκτον, τόσο για την ανισορροπία στα εξοπλιστικά όσο και για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Αλλωστε οι Αμερικανοί δεν κουράζονται να επαναλαμβάνουν πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, πάντως, αυτό που σημειώνουν με έμφαση είναι πως Ελλάδα και ΗΠΑ συμφωνούν ότι η χώρα αυτή πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στη Δύση.

Η δήλωση στήριξης της ελληνικής οικονομίας δεν θα είναι δύσκολο να γίνει από τον Λευκό Οίκο. Πριν από μια εβδομάδα, άλλωστε, στο πλαίσιο του 2ου Thessaloniki Summit, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα για την αμερικανική κυβέρνηση τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας. Το πρόγραμμα του Αλ. Τσίπρα στις ΗΠΑ δίνει μεγάλη έμφαση στη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων και στην προσέλκυση επενδύσεων, εξ ου και επελέγη ως προορισμός και το Σικάγο, που αποτελεί την καρδιά της παραγωγικής οικονομίας των μεσοδυτικών πολιτειών. Από την πλευρά των Αμερικανών, στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να θεθούν σε πρώτη μοίρα τα ενεργειακά ζητήματα και ιδιαίτερα το στρατηγικής σημασίας τερματικό φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη που δίνει (σε συνδυασμό με τον αγωγό TAP και τους κάθετους άξονες) ρόλο στην Ελλάδα και στη διακίνηση του αμερικανικού φυσικού αερίου. Δεν αποκλείεται, πάντως, στο πλαίσιο αυτό η αμερικανική πλευρά να θέσει και το ζήτημα των στενών σχέσεων της Κίνας με τη χώρα μας και την προσπάθεια για επέκταση της κινεζικής επιρροής στα Βαλκάνια.



η άποψη

του ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Οι φίλοι και οι εχθροί

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, οι κοινωνίες, οι χώρες, τα κόμματα και οι κυβερνήσεις έχουν ανάγκη από ξεκάθαρους φίλους και ολοφάνερους εχθρούς. Μόνο έτσι νιώθουν ότι διαβιούν σε σταθερό περιβάλλον και έχουν την απαραίτητη αίσθηση ασφάλειας και ισορροπίας. Αν οι φίλοι και οι εχθροί δεν είναι δεδομένοι και σαφώς οριοθετημένοι, τότε η καθημερινότητα εξελίσσεται σε ένα φλερτ με την αβεβαιότητα και την ασφάλεια. Από το πρωί έως το βράδυ δεν ξέρεις από πού θα σου 'ρθει η κατραπακιά, σε τρώει το σαράκι ποιος εξαιρέτος πρωινός φίλος θα σε μαχαιρώσει πίσωπλατα το βράδυ.

Το ΔΝΤ είναι ορισμός του εχθρού που γίνεται εθνικός φίλος, ξαναγίνεται εχθρός και ματα-ξαναγίνε-

ται φίλος. Για όλες τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις ισχύει αυτό, αλλά ένα παραπάνω για την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που πήραν ολόκληρη εξουσία πατώντας στο αξίωμα ότι το ΔΝΤ είναι ο άρχων των δυνάμεων του κακού. Με έναν τέτοιο Βελζεβούλη, κάθε διαπραγματεύση ισοδυναμεί με ξεπούλημα και κάθε εναγκαλισμός με προδοσία. Να, όμως, που το 'φερε η μοίρα τους να συγκατοικήσουν επί δυόμισι χρόνια μαζί του μέσω μνημονίων και να συνεχίζουν να το κάνουν. Ηδη ο Ευκλείδης είναι στην έδρα του ΔΝΤ και ο Αλέξης οδεύει για νέα συνάντηση με τη Λαγκάρντ.

Τι φρικτό τρακάρισμα με την πραγματικότητα... ο χθεσινός Βελζεβούλης είναι σήμερα μαζί εχθρός

και φίλος. Φίλος για το χρέος και τις εκτιμήσεις περί τη φεινή ανάπτυξη, εχθρός για τις περικοπές και τις εκτιμήσεις περί του αυριανού πλεονάσματος. Εξοβελιστέος από την Ελλάδα όταν ο Αλέξης μιλά σε ντόπια μπαλκόνια, καλοδεχούμενος όταν ο Ευκλείδης υπογράφει απήσεις που τον καλούν να έρθει. Τα ίδια θα δούμε και στις συναντήσεις κορυφής αυτής της εβδομάδας. Μια πανσπερμία μνημονύτων, απολύτως αντιφατικών μεταξύ τους που αφήνουν τον Έλληνα πολίτη με μια πελώρια απορία: Τους θέλουμε, τελικά, τους ΔΝΤούδες ή όχι; Τους κάνουμε παρέα ή τους πετάμε στη θάλασσα με τις ξιφολόγχες; Και οι αρχηγοί μας, που συζητούν με τον διάβολο που σιχτίζαν, για το καλό μας το κάνουν ή για την καρέκλα τους;